



Μετά την Κατάκτηση. Στοχαστικές προσαρμογές του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως σε ανέκδοτη εγκύκλιο του 1477.

Μάχη Παΐζη-Αποστολοπούλου, Δ. Γ. Αποστολόπουλος

~~€ 18,00~~ € 13,50

Στην ελληνική γλώσσα.

Σε απόθεμα

Κωδικός προϊόντος: N01.091.0

Κατηγορίες: Νεοελληνικές Μελέτες,
Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών

Συγγραφέας: Μάχη Παΐζη-Αποστολοπούλου, Δ. Γ.
Αποστολόπουλος

Έτος: 2006

Σελίδες: 136

ISBN: 978-960-7916-59-4

Περιγραφή Βιβλίου

Το 1477 ο τότε πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Μάξιμος Γ΄ στέλνει μian εγκύκλιο στους χριστιανούς, τους “εν παντί τόπω της δεσποτείας Κυρίου ευρισκομένους και μέχρι Ρώμης”.

Το ανέκδοτο αυτό κείμενο αποτέλεσε το έναυσμα για τη συγγραφή αυτής της μελέτης. Η σημασία του εγγράφου είναι βέβαια πρόδηλη, εξαιτίας τόσο της ιστορικής στιγμής που γράφεται όσο και της επισημότητας του φορέα που το εκδίδει.

Η μελέτη διαρθρώνεται σε τέσσερα κεφάλαια, προκειμένου να αναδειχθούν όλες οι πτυχές του ιστορικού αυτού τεκμηρίου. Στο πρώτο παρουσιάζεται η πηγή σε πανομοιότυπο καθώς και ό,τι αφορά στην παράδοσή της, στον τρόπο δηλαδή που το κείμενό της έφτασε ως εμάς. Στο δεύτερο παρουσιάζεται το ιστορικό πλαίσιο μέσα στο οποίο εκκολάφθηκε η εγκύκλιος, όσα είχαν συμβεί μετά την Άλωση και κυρίως μετά την αλλαγή που επέφερε στις σχέσεις Πατριαρχείου και Πύλης. Στο τρίτο κεφάλαιο εκδίδεται το κείμενο της εγκυκλίου. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζουμε τις ρυθμίσεις που εξαγγέλλει η εγκύκλιος σχετικά με την οργάνωση της εσωτερικής ζωής της Ορθόδοξης Εκκλησίας αλλά και της ζωής των χριστιανών υπό οθωμανική κυριαρχία. Στα Επιλεγόμενα αναφερόμαστε σε όσα έγιναν μετά το 1477 και έως να ολοκληρωθεί η πατριαρχία του Μαξίμου, κλείνοντας έτσι έναν κύκλο, μια σημαντική πραγματικά περίοδο για την αναδιοργάνωση της Εκκλησίας και της κοινωνίας των χριστιανών.

Βάρος 243 g

Διαστάσεις 14 × 22 cm