



“See how the Gods Favour Sacrilege”: English Views and Politics on Candia under Siege (1645-1669).

Basil C. Gounaris

~~€ 8,00~~ € 6,00

Στην αγγλική γλώσσα.

Σε απόθεμα

Κωδικός προϊόντος: N01.131.0

Κατηγορίες: Νεοελληνικές Μελέτες,
Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών

Συγγραφέας:	Basil C. Gounaris
Έτος:	2012
Σελίδες:	133
ISBN:	978-960-9538-15-2

Περιγραφή Βιβλίου

Ο Κρητικός πόλεμος (1645-1669) μεταξύ της Βενετικής Δημοκρατίας και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας αποτέλεσε κάτι περισσότερο από ένα διάσημο κεφάλαιο της ιστορίας του πολέμου: ήταν μια έμπνευση και μια πρόκληση για τη Δυτική Ευρώπη. Παγιδευμένοι ανάμεσα στους δικούς τους παλαιούς πολέμους και τις νέες εμπορικές προτεραιότητες, καθολικοί και προτεστάντες έπρεπε να αποφασίσουν πώς θα διαχειριστούν το Ισλάμ: ως σταυροφόροι ή ως έμποροι. Το βιβλίο περιγράφει την απίστευτη εμπλοκή της τριαδικής σχέσης ανάμεσα στο Λονδίνο, τη Βενετία και την Κωνσταντινούπολη κατά τη διάρκεια μιας εξαιρετικά κρίσιμης περιόδου της αγγλικής ιστορίας. Η Γαληνοτάτη σύρθηκε στον αγγλικό εμφύλιο σε ένα απονενομημένο διάβημα να υποδύεται τον ρόλο της ευσεβούς απέναντι στο πνεύμα του καπιταλισμού και μια συναρπαστική ιστορία ακολούθησε. Το 1660 ο χριστιανικός ζήλος της παλινорθωμένης αγγλικής μοναρχίας και η συμπάθεια του κοινού προς τη βενετική υπόθεση υπερκεράστηκε από την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα στα εμπορικά συμφέροντα που απαιτούσαν καλές σχέσεις με τους Οθωμανούς. Ήταν ένα κακό τέλος μιας απέλπιδος, σχεδόν ρομαντικής ιστορίας, όχι όμως απρόβλεπτης.

Βάρος 230 g

Διαστάσεις 15 × 20 cm
