



Από την Ιστορία των ιδεών στην Ιστορία της διανόησης.

François Dosse

€ 10,00

Στην γαλλική με μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.

Κωδικός προϊόντος: N04.019.0

Κατηγορίες: Ετήσια Διάλεξη Κ.Θ. Δημαρά,

Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών

Συγγραφέας: François Dosse

Επιμέλεια: Ουρανία Πολυκανδριώτη

Μετάφραση: Danielle Morichon, Ουρανία Πολυκανδριώτη

Έτος: 2016

Σελίδες: 190

ISBN: 978-960-9538-56-5

Περιγραφή Βιβλίου

Ο François Dosse είναι ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους Γάλλους ιστορικούς και διανοητές. Με νεανικές πολιτικές και πνευματικές καταβολές από τον Μάη του '68, ο Dosse είναι σήμερα καθηγητής σύγχρονης Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Paris 12 – Créteil και διδάσκων στο Ινστιτούτο Πολιτικών Επιστημών του Παρισιού, τη σχολή Sciences Po. Είναι επίσης ερευνητής στο Ινστιτούτο Σύγχρονης Ιστορίας (Institut d'Histoire du Temps Présent) του Γαλλικού Κέντρου Ερευνών (CNRS) και συνεργάζεται σε πολλά ερευνητικά προγράμματα. Κατευθυντήριες γραμμές των ιστοριογραφικών μελετών του Dosse είναι η αναθεώρηση της σημασίας και της διαχείρισης του γεγονότος στην ιστοριογραφία αλλά και η αναθεώρηση του είδους της βιογραφίας ως ιστοριογραφικής μεθόδου. Ο François Dosse μίλησε στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών για την Ιστορία της διανόησης σε σχέση με την Ιστορία των ιδεών και την κοινωνική Ιστορία, στο πλαίσιο της σειράς των ετήσιων διαλέξεων «Κ.Θ. Δημαράς» του Τομέα Νεοελληνικών Ερευνών του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών, στις 8 Δεκεμβρίου 2014. Το κείμενο της διάλεξής του, που δημοσιεύεται εδώ στα γαλλικά και σε ελληνική μετάφραση, συνιστά μια ιστοριογραφική επισκόπηση, κριτική και ερμηνευτική, όλων των προσεγγίσεων που αφορούν την εξέλιξη από την Ιστορία των ιδεών στην Ιστορία της διανόησης, κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα στη Γαλλία και την Ευρώπη.

Βάρος 276 g

Διαστάσεις 14 × 20 cm